

GIÁO PHẬN NIIGATA ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

“HIỆP THÔNG - THAM GIA - SỨ VỤ”

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

1. MỘT CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN SỰ HIỆP THÔNG.

Tất cả các tín hữu và những người theo Chúa Ki-tô luôn hướng tới việc xây dựng một cộng đoàn bao gồm tất cả mọi thành viên được gọi mời bởi chính Chúa Ki-tô.

2. MỘT CỘNG ĐOÀN LUÔN HƯỚNG TỚI CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG.

Mọi người cùng nhau loan báo Tin Mừng do chính Chúa Giê-su truyền lại cho anh chị em mình, và cùng chung tay xây dựng một xã hội như lòng Chúa mong ước.

3. MỘT CỘNG ĐOÀN LIÊN KẾT TRONG SỨ VỤ.

Mọi người tùy vào vị trí và cách thế riêng của mình nỗ lực sống Phúc Âm, cùng hướng tới việc xây dựng một cộng đoàn mà trong đó mỗi người có thể tham gia vào công việc của Giáo Hội một cách linh hoạt.

TÂM TÌNH CỦA VỊ MỤC TỬ GIÁO PHẬN

Kính thưa Cộng Đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận Niigata

† Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Tôi rất lấy làm vui mừng vì công việc soạn thảo BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO của Giáo Phận đã hoàn tất. Tất cả chúng ta thuộc về một cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Niigata được hình thành bởi lời mời gọi của chính Thiên Chúa. Trong đó bao gồm các giáo xứ, các dòng tu, và nhiều cộng đoàn với những hoạt động khác nhau. Với ý thức là một thành phần của Giáo Phận, tùy vào vị trí và đặc điểm riêng của mình mà từng cộng đoàn đã cùng nhau suy nghĩ, chia sẻ và soạn thảo ra BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO của Giáo Phận này. Tôi ước mong định hướng mục vụ này trở thành công cụ hữu ích cho đời sống đạo của Anh Chị Em trong toàn Giáo Phận.

Với tâm niệm là “ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG TIN MỪNG”, tôi mong muốn là tất cả mọi thành phần Dân Chúa thuộc Giáo Phận không kể thời gian lưu trú ngắn dài, bao gồm nhiều thế hệ, quốc tịch, vị trí công tác, hay người với những trọng trách khác nhau, luôn cảm nhận được niềm vui và tự hào rằng : “ Hôm nay, tôi đang thực hiện cuộc lữ hành đức tin của mình ngay tại mảnh đất của Giáo Hội địa phương này”.

Giáo Phận Niigata, ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Giám Mục Giáo Phận

Phao-lô Narui Daisuke

KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO PHẬN

Khởi đi từ cuối thế kỷ thứ 16 và đầu thế kỷ thứ 17, những nhóm người công giáo đầu tiên đã chuyển đến sinh sống trong các tỉnh Niigata, Yamagata và Akita. Với cả mạng sống và bằng sự kết hợp với đời sống cầu nguyện cũng như giúp đỡ những người nghèo đói và bệnh tật mà nhóm người Ki-tô hữu được mệnh danh là nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đầu tiên này đã cảm phục được niềm tin yêu của người địa phương và rất nhiều người trong số đó đã gia nhập Ki-tô giáo. Và như thế, tại chính vùng đất này cộng đoàn Dân Chúa đã được hình thành và sống đức tin được hơn 400 năm. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: chúng ta, cộng đồng Dân Chúa Giáo Phận hiện nay như thế nào?

Với việc nhìn lại và đánh giá về bản định hướng của Giáo Phận được soạn thảo năm 2012 và hiện trạng của Giáo Phận năm 2022 (xin tham khảo nội dung này trên trang web chính thức của Giáo Phận), chúng ta có thể khái quát tình hình Giáo Phận đang phải đối diện với những vấn đề như sau : số giáo dân đang già đi nhanh chóng, tính quốc tế trong các cộng đoàn ngày càng rõ nét hơn, sự suy giảm con số các em thiếu nhi và thanh thiếu niên, số lượng các linh mục các nam nữ tu sĩ cũng ít đi đáng kể, những khó khăn trong việc sống đức tin trong các gia đình và cuối cùng cũng phải kể đến những hạn chế do đại dịch Covid-19 mang lại nữa.

Cùng với những khó khăn đó, những dấu hiệu tích cực cũng được nhận ra. Đó là những gương sáng của thế hệ cao niên với một đức tin trưởng thành đã được tôi luyện qua năm tháng. Bên cạnh đó là có sự giao lưu cách rõ nét giữa các vùng miền và anh chị em thuộc các quốc tịch khác, việc ứng dụng các tiện ích do mạng xã hội, và cũng phải kể đến có những hoạt động cộng tác làm việc giữa các Giáo Phận lân cận với nhau.

Trong dòng chảy của lịch sử, cùng với những thay đổi của xã hội và của cộng đồng, Giáo Hội cũng được mời gọi phải biết khôn ngoan để thích ứng với đòi hỏi của thời đại. Trình thuật sách Tông Đồ Công Vụ dạy cho ta biết Hội Thánh sơ khai cũng phải thay đổi khi các môn đệ nói tiếng Do Thái gặp gỡ những người nói tiếng Hy Lạp và cộng đồng người nước ngoài. Cũng vậy, khi Giáo Hội và xã hội đang sống giữa bối cảnh không ngừng biến đổi như hiện nay, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước đi với những thay đổi khi cần thiết.

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ LÀ GÌ?

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ chính là những kiến giải và định hướng với tư cách là cộng đồng Dân Chúa Giáo Phận Niigata cần phải có, thông qua việc tái xác định bản chất của Giáo Hội là gì, và làm thế nào để sống đúng với bản chất đó. (để hiểu về bản chất của Giáo Hội xin tham khảo mục NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ, trang 4)

QUÁ TRÌNH SOẠN BẢN THẢO ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 100 thành lập, Giáo Phận Niigata đã công bố bản tuyên ngôn sứ vụ Giáo Phận, trong tuyên bố này có 3 điểm trọng yếu và ưu tiên đã được đề cập đến. Đó cũng chính là những điểm đã được sửa đổi bổ sung và đào sâu thêm ý nghĩa của những đề nghị đã được họp bàn và công bố trong hội nghị về mục vụ và truyền giáo Giáo Phận năm 2008. Tính cho đến hiện tại, thì bản tuyên ngôn sứ vụ năm 2012 cũng chính là định hướng mục vụ chính yếu của Giáo Phận.

Đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm bản định hướng mục vụ được công bố và áp dụng, xã hội và Giáo Hội địa phương đã có những thay đổi đáng kể. Đặc biệt, phải kể đến đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách sống của nhiều người. Giáo Hội hoàn vũ thông qua việc tổ chức Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới với đề tài “HIỆP HÀNH” cũng đang muốn tìm ra những giải pháp cụ thể để xây dựng Dân Thiên Chúa trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, khởi từ mùa xuân năm 2021, Giáo Phận thông qua ý kiến của hội nghị về mục vụ đã tiến hành đánh giá lại bản ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN MỤC VỤ đã được công bố và áp dụng từ năm 2012, và trong khắp các cộng đoàn trong Giáo Phận cũng đã cùng nhau thảo luận về đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới cũng như để chuẩn bị cho việc soạn thảo bản ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ mới này. Sau đó, trong các hội nghị về mục vụ cấp Giáo Phận được tổ chức trong năm 2022 và 2023, các ý kiến và đề nghị được gửi về từ các giáo xứ và cộng đoàn đã được tổng hợp và chia sẻ ý kiến,

và thành quả của nó chính là bản ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ này. **Bởi vì BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ mới này là kết tinh của việc các cộng đoàn tự đánh giá, nêu ý kiến và đề nghị cụ thể dựa trên tình hình thực tế, nên chúng ta có quyền xác tín rằng, BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ này sẽ là công cụ hữu hiệu cho đời sống đức tin của toàn Dân Chúa trong Giáo Phận Niigata.**

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

Bản chất của Giáo Hội được tóm lược vào ba điểm chính yếu là: “ Loan báo Tin Mừng (Truyền Giáo), cử hành các bí tích (Phụng Vụ Thánh) và thực thi đức ái (Phục Vụ)” (tham khảo thông điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu” số 25). Ba điều thuộc về bản chất của Giáo Hội này có liên hệ mật thiết với nhau đến nỗi chúng không thể thiếu dù chỉ là một trong số đó.

Và như thế, NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ mới này cũng chính là để thực thi sứ mệnh thuộc về bản chất của Giáo Hội như đã đề cập. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng đây không phải là những chỉ dẫn mang tính mang tính cách “ máy móc hay cầm tay chỉ việc, lúc này hay ở một nơi cụ thể phải làm thế này hay thế kia”. Lý do hết sức đơn giản là mỗi cộng đoàn giáo xứ hay mỗi tu đoàn trong Giáo Phận đang sống và hoạt động truyền giáo trong những bối cảnh rất khác nhau, và đó là lý do tại sao chúng ta không thể đưa ra một kế hoạch hoạt động chung cho toàn Giáo Phận được. Vì thế, điều được mong mỏi là từng cộng đoàn trong Giáo Phận hãy sử dụng bản BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ như là một công cụ trợ giúp, phải tự ngồi xuống và làm việc chung để tìm ra những phương án tốt nhất cho mình.

BA ĐIỂM CHÍNH CỦA BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ của Giáo Phận được lấy từ đề tài suy nghĩ và làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới thứ 16 đó là: HIỆP THÔNG-THAM GIA- SỨ VỤ. Bởi lẽ đây cũng chính là những gợi ý cho chúng ta biết rằng việc các cộng đoàn đang cố gắng sống và thực thi 3 chủ điểm chính này cũng chính là chúng ta đang sống đúng với bản chất của Giáo Hội Chúa Ki-tô. Trước khi đi vào từng điểm chính, chúng ta cùng nhìn qua những điểm chung:

Ở mỗi điểm chính, cách hiểu vấn đề căn bản dựa trên các điểm chính yếu và được cụ thể hóa bằng các thí dụ. Ở đây phải hiểu rằng đó đơn giản chỉ là thí dụ, nghĩa là không nhất thiết buộc phải thực hiện theo đúng nguyên văn của thí dụ cụ thể được đề cập. Theo đó, **ngoài những thí dụ cụ thể được nêu ra, mỗi cá nhân và cộng đoàn phải tự tìm cho mình những cách thức riêng và áp dụng chúng cụ thể và linh hoạt.**

Mỗi cộng đoàn trong Giáo Phận được mời gọi **tiếp tục suy nghĩ các cách mà chúng ta có thể thực hiện các mục tiêu chính của bản định hướng mục vụ** dựa trên tình hình thực tế của mỗi nơi.

Khi chúng ta ngồi xuống hội ý và thảo luận, tất cả các thành phần Dân Chúa bao gồm toàn thể thành viên trong cộng đoàn, các nam nữ tu sĩ, linh mục cùng được mời gọi **ngồi lại để cùng chọn lựa và phân định** (cần cầu nguyện để có thể nhận ra điều gì thật sự là điều Chúa muốn chúng ta làm), **cùng nhau lên kế hoạch, và tùy vào trách nhiệm của mỗi người trong cộng đoàn mà chúng ta cùng chung tay thực hiện.** Và để thực hiện được điều này, **LẮNG NGHE** là điều tối cần thiết. Hãy lưu tâm đến việc lắng nghe tiếng Chúa và tâm tư nguyện vọng của anh chị em mình.

Khi một điều gì đã được quyết định để thực hiện, từng cá nhân, từng cộng đoàn giáo xứ, và có thể cùng với sự hợp tác với những giáo xứ lân cận, hoặc cùng với cấp giáo hạt trong sự liên kết với các ủy viên đặc trách các ban của Giáo Phận để cùng chung sức thực hiện mục tiêu.

Điều được mong mỏi là chúng ta **ĐỪNG SỢ** khi cần phải **THAY ĐỔI**. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi ta quyết định tiến lên một bước về phía trước, để khỏi mất đi sự thăng bằng cần thiết, buộc chúng ta nhấc một bàn chân của mình về phía trước. Và điều quan trọng chúng ta luôn ý thức rằng: chúng ta là những con người bất toàn, nhưng chính Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta.

Kể cả bản thân của giám mục Giáo Phận, chúng ta đều là những con người yếu đuối. Cộng đoàn Dân Chúa là những người hơn ai hết ý thức rõ ràng về sự yếu đuối này. Và khi chúng ta ý thức sự yếu đuối của mình thì cũng là lúc chúng ta dám đặt niềm tin vào hoạt động của Chúa Thánh Thần.

PHƯƠNG CHÂM MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

1. MỘT CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN SỰ HIỆP THÔNG.

Tất cả các tín hữu và những người theo Chúa Ki-tô luôn hướng tới việc xây dựng một cộng đoàn mà trong đó mọi thành viên được gọi mời bởi chính Chúa Ki-tô.

1. Cùng nhau ý thức và ngày càng đào sâu hơn về cách mà chúng ta có thể sống trong các mối liên hệ mật thiết với chính Thiên Chúa, với con người(xã hội và Giáo Hội) và với thiên nhiên.
2. Bất kể một người nào đó, dù họ thuộc về những thế hệ, quốc tịch, vị thế xã hội khác

nhau, vĩnh trú hay tạm trú, có thể hay không thể tham gia sinh hoạt trực tiếp với cộng đoàn giáo xứ, thì mỗi người đều là một thành viên thuộc về Chúa Ki-tô. Chúng ta được mời gọi học hỏi lẫn nhau, được biến đổi nhờ nhau và cùng nhau trưởng thành.

3. Thánh lễ Chúa Nhật chính là trung tâm điểm của sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ. Vì thế, chúng ta luôn trân trọng việc tham dự thánh lễ như là cách thế để sống sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và anh chị em với nhau.

CỤ THỂ HƠN...

- a. Cùng nhau cử hành các thánh lễ quốc tế đa ngôn ngữ, thánh lễ cho các em thiếu nhi, cố gắng tôn trọng tính đa văn hóa của cộng đoàn trong các sinh hoạt phụng vụ.
- b. Cố gắng để có thêm những thánh lễ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ dành cho các anh chị em thuộc các nhóm quốc tịch khác nhau.
- c. Cùng nhau học hỏi các bài thánh ca và các lời nguyện trong các ngôn ngữ khác nhau.
- d. Tăng cường hoạt động chia sẻ và suy niệm Lời Chúa trong các nhóm nhỏ.
- e. Tăng cường các sinh hoạt phục vụ cộng đoàn giáo xứ, cần có thêm các hoạt động giao lưu giữ các thế hệ các nhau trong cộng đoàn, đặc biệt là thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc cao niên đã và đang đóng góp trong việc xây dựng giáo xứ.
- f. Để giúp cho các em thiếu nhi, các em học sinh trung học, các thanh thiếu niên có các mối liên hệ nhiều hơn và trưởng thành hơn, chúng ta cần can đảm phá bỏ bức tường ngăn cách giữa các giáo xứ để ngày càng có nhiều hoạt động cộng tác và làm việc chung với nhau nhiều hơn.
- g. Sử dụng các phương tiện có thể có như: điện thoại, thư tín, trang web, e-mail, SNS, và nhiều cách thế khác nhau để tăng cường sự hiệp thông.
- h. Tăng cường hơn nữa các cơ hội liên kết và hợp tác với các giáo xứ lân cận. Cùng nhau tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm, các buổi học giáo lý cho các em thiếu nhi của các giáo xứ lân cận chung với nhau.
- i. Với tư cách là cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cần ý thức hơn về việc cầu nguyện cho và phục vụ anh chị em trong cộng đồng dân cư nơi mình đang sinh sống. Tạo ra các mối liên hệ tốt hàng ngày với anh chị em trong xóm làng, và đặc biệt cần trang bị những vật phẩm cần thiết để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi có thiên tai hoạn nạn.

2. MỘT CỘNG ĐOÀN LUÔN HƯỚNG TỚI CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG.

Mọi người cùng nhau loan báo Tin Mừng do chính Chúa Giê-su truyền lại cho anh chị em mình, và cùng chung tay xây dựng một xã hội như lòng Chúa mong ước.

1. Chúng ta là những người đã đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua sự chết và phục sinh của Đức Ki-tô, vì thế chúng ta cũng được mời gọi như các môn đệ sau

khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, là ra đi và loan báo niềm vui Tin Mừng cho những anh chị em khác. Đức tin của chúng ta chỉ thật sự trưởng thành khi biết chia sẻ Tin Mừng cho người khác.

2. Loan báo Tin Mừng là CÔNG TRÌNH của chính Thiên Chúa, chứ không phải là kế hoạch của riêng TÔI. Với ý thức TÔI chỉ là người THAM GIA vào chương trình loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, thì dẫu chỉ là một việc nhỏ bé, thậm chí là thất bại đi chăng nữa, thì chính Thiên Chúa cũng sẽ làm cho nó trở nên một phần nhỏ trong kế hoạch tốt lành của Ngài.
3. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời gọi chúng ta luôn trở nên một “Giáo Hội biết ra đi”. Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của tất cả những người Ki-tô hữu đã đón nhận hồng ân thanh tẩy. Chính vì thế, dù là thiếu nhi, hay bậc cao niên, hay dù chỉ là học sinh sinh viên, hay người bệnh tật yếu đau thì mỗi người vẫn có thể làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày tương ứng với vị trí và bậc sống của mình.
4. Một thế giới như lòng Chúa mong ước là nơi mà tất cả mọi người được tôn trọng, và cũng để sống và xây dựng một xã hội theo tinh thần Tin Mừng trong đó mọi tạo vật có thể sống trong mối thân tình với Thiên Chúa, chúng ta cần phải đồng hành với tất cả anh chị em, đặc biệt là những người yếu thế cô thân.
5. Để sống sứ vụ loan báo Tin Mừng, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, giáo dân, và tất cả các thành viên trong cộng đoàn cần phải đọc ra được những DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI, cùng nhau lập kế hoạch, và cùng nhau thực hiện tùy theo bốn phận của mỗi người.

CỤ THỂ HƠN...

- a. Chúng ta được mời gọi hãy siêng năng cầu nguyện cho gia đình, bè bạn, những người thân quen, và cũng không quên cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
- b. Bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua các tổ chức đoàn thể, chúng ta cần có những hành động cụ thể để hỗ trợ những anh chị em trong khu xóm đang gặp khó khăn.
- c. Tăng cường các hoạt động liên kết và giao lưu với các đoàn thể địa phương (tổ dân phố, các đoàn thể trong thành phố phường xã, các giáo phái Tin Lành...).
- d. Cần có những hoạt động loan báo Tin Mừng thông qua việc liên kết tổ chức sự kiện với đoàn thể thiện nguyện, các cơ sở giáo dục lân cận trong khu vực của các giáo xứ. Cần cộng tác với với họ, đồng thời cũng mời họ tham gia các sinh hoạt của giáo xứ.
- e. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở địa phương.
- f. Cố gắng tận dụng các bản tin, các ấn phẩm, mạng internet, tờ rơi như là công cụ hữu hiệu để loan báo Tin Mừng.

3. MỘT CỘNG ĐOÀN LIÊN KẾT TRONG SỨ VỤ.

Mọi người tùy vào vị trí và cách thế riêng của mình nỗ lực sống Phúc Âm, cùng hướng tới việc xây dựng một cộng đoàn mà trong đó mỗi người có thể tham gia vào công việc của Giáo Hội một cách linh hoạt.

1. Chúng ta cần tái khẳng định là các tác vụ lãnh đạo trong Giáo Hội chính là để PHỤC VỤ, đặc biệt là các linh mục, ban đại diện các giáo xứ cũng như tất cả những người đại diện cộng đoàn cần phải cố gắng xây dựng một cộng đoàn phục vụ như chính Đức Giê-su đã nêu gương khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ trong nhà tiệc ly khi xưa.
2. Với những thay đổi của xã hội mà con số anh chị em không thể đến nhà thờ ngày càng gia tăng. Đối với những anh chị em ở trong những hoàn cảnh như thế cần ý thức về cách sống đức tin trong hoàn cảnh của mình, hướng về những sinh hoạt cộng đoàn giáo xứ với sự đồng hành của Chúa Ki-tô là Đấng đã nói rằng: “ở đâu có 2 hay 3 người tụ họp, nhân danh Ta mà cầu nguyện thì có Ta ở giữa họ”. Và hơn nữa, họ cũng được mời gọi cố gắng sắp xếp để có thể tham gia các sinh hoạt của giáo xứ.
3. Trường hợp anh chị em vì lý do sức khỏe hay tuổi già không thể rời khỏi nhà hay nhà dưỡng lão cũng được mời gọi về ý thức bản thân mình vẫn luôn là một thành phần của cộng đoàn đức tin. Bằng lời cầu nguyện và hiệp dâng lên Chúa tất cả cuộc sống (niềm vui và sự đau khổ) cũng được xem là cách thế tham gia với cộng đoàn giáo xứ.
4. Chúng ta cũng nhớ đến, cầu nguyện cho những anh chị em vì rất nhiều lý do khác nhau từ lâu đã rời xa đức tin và cộng đoàn giáo xứ. Xin cho chúng ta biết lắng họ với lòng khiêm tốn.
5. Để chúng ta có thể sống tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng, việc học hỏi và bồi dưỡng thêm đức tin luôn là điều cần thiết.

CỤ THỂ HƠN...

- a. Tại các cộng đoàn giáo xứ, khi cần phải đưa ra một quyết định, ban đại diện hội đồng giáo xứ nên lắng nghe ý kiến của mọi người trong cộng đoàn, đồng thời cũng có trách nhiệm thông báo cách rõ ràng cho cộng đoàn toàn bộ nội dung sau khi được quyết định.
- b. Chúng ta cũng cần cố gắng tổ chức những sinh hoạt cho những những giáo dân không thể đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật, đặc biệt là các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh.
- c. Đối với những anh chị em tân tòng, chúng ta cần có thêm các lớp học nhằm bồi dưỡng đức tin thêm cho họ.
- d. Ở các cấp Giáo Phận, giáo hạt và giáo xứ, chúng ta cần lên kế hoạch để thực hiện

các lớp giáo lý bồi dưỡng đức tin cho các anh em linh mục và giáo dân. Đặc biệt cần chú tâm bồi dưỡng các giáo lý viên giáo dân có khả năng đảm trách việc dạy các lớp thánh kinh và các lớp giáo lý gia nhập Ki-tô giáo.

- e. Mời gọi các cá nhân hay đại diện của các nhóm anh chị em người nước ngoài tích cực hơn trong việc tham gia vào ban đại diện hội đồng của các giáo xứ.

THAY LỜI KẾT

Những người đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa thì luôn có NIỀM HY VỌNG. Thật ra, niềm hy vọng không phải là những kế hoạch hướng đến tương lai, mà điều đó đã hội đủ những điều kiện chắc chắn và cần thiết có thể thực hiện được. Chúng ta gọi NIỀM HY VỌNG chính là niềm vui có được nhờ sống giây phút hiện tại, thông qua việc dám đặt hết niềm tin nơi Thiên Chúa và biết đón nhận tất cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật. Và tôi (Giám Mục Giáo Phận) luôn mong ước rằng mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận có thể sử dụng BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO này như là công cụ trợ giúp để sống đức tin và loan báo Tin Mừng trong niềm hy vọng.

“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng”(Rm15,13). Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau tiến bước.

BẢN ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO chính là hoa trái được chia sẻ bởi cộng đoàn các giáo xứ, các tu đoàn, ủy ban mục vụ truyền giáo Giáo Phận và của rất nhiều các ủy ban đặc trách khác nhau trong Giáo Phận. Tôi xin hết lòng cảm ơn sự cộng tác của quý ông bà và anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ phúc lành của Ngài trên những bước đường tương lai của chúng ta.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo thành mọi sự và luôn mời gọi mọi người đến ơn cứu độ, chúng con xin cầu nguyện và luôn tạ ơn Ngài về món quà sự sống.

Chúng con là những con cái đang sống khắp nơi cùng với những điều kiện cũng rất khác nhau trên các vùng miền Akita, Yamgata, và Niigata, trong tình thương yêu của Ngài, xin liên kết cho chúng con nên một. Chúng con là những người đã đón nhận Tin Mừng cứu độ và như là một cộng đoàn đức tin luôn mang trong mình tinh thần HIỆP THÔNG-THAM GIA- SỨ VỤ, xin cho chúng con luôn biết sống hài hòa với mọi tạo vật, với tâm tình cảm tạ và làm chứng về tình thương của Chúa giữa muôn người.

Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.